

Vrijdag 31 mei

DAG VAN DE BUREN



Mini Foto-zoektocht vanuit LDC ALBERT VAN DYCK

Op volgende pagina krijg je van ons enkele foto's rond de omgeving van ons dienstencentrum. Het is de bedoeling dat je samen met je buren, je familie of vrienden groepjes maakt en op zoek gaat naar deze afbeeldingen.

Uiteraard zit er een addertje onder het gras: deze foto's staan niet in volgorde.

Het is aan jullie om bij de foto's een cijfer van 1 tot ... te zetten.

De foto die je als eerste ziet, krijgt dan nummer 1 enzovoorts.

Het ingevulde formulier kan je bezorgen in ons cafetaria, in ruil hiervan wacht er iets lekkers op jullie ...

In het cafetaria vind je ook de juiste volgorde ter controle.

Zo hopen we dat je buren of kennissen uitnodigt die je eigenlijk nog niet zo goed kent en beter wil leren kennen.



De route als leidraad

(De route is niet heel uitgebreid want anders zou het te makkelijk zijn)

Je vertrekt vanaf de ingang van de flatjes, zo kom je uit op de parking. Na de parking ga je naar rechts. Daarna draai je een straat in. Hier wandel je verder tot je ergens tussendoor moet (geen officiële straat dus). Als je hierdoor bent, ga je ook weer naar rechts. Dan wandel je verder tot het volgende padje, nu kom je in de natuur en hebben kinderen de tijd om te spelen en anderen kunnen op de bankjes 'Even rusten'. Dan gaan we weer verder langs de gebouwen van De Dijk. Zo kom je uiteindelijk bij het ziekenhuis aan. Hier doe je dan nog de juiste tour in de tuin (zie foto's). En daarna kom je terug bij onze ingang.





NAAM -----

ADRES -----
